

SET SAIL ON



ADVENTURE

ALLE TAKKEN  
(KAPOENEN-JIN, AKABE)



MEER INFO:

GROEPSKAMP@SCOUTINGROESELARE.BE



13. - 16 APRIL



MERKENVELDE  
(MERKENVELDWEG 15  
8210 - LOPPEM)

GROEPS-  
KAMP

2016-2017



<i>Inhoudsopgave</i>	
<i>Voorwoord</i>	<i>2</i>
<i>Thema</i>	<i>3</i>
<i>Praktische info</i>	
<i>4</i>	
<i>Kampprijs</i>	<i>5</i>
<i>Wat neem ik mee op mijn zeereis</i>	<i>6</i>
<i>Is mijn fiets in orde</i>	
<i>8</i>	
<i>De regels en afspraken onder zeebonken</i>	
<i>9</i>	
<i>Bezoekdag</i>	<i>10</i>
<i>Contact gegevens</i>	<i>11</i>

## *Voorwoord*

**Hé, jij daar!**

**Ja, ik bedoel jou!**

Ben je die saaie schoolbanken ook zo beu? Heb je zin in een beetje avontuur? Twijfel dan niet meer en stap mee met ons in het **avontuur van je leven!**

Het is nu al een tijdje geleden dat onze groepsleiding een **raadselachtige boodschap** ontving. In een mysterieus land, ver weg van hier, is een klein meisje verzeild geraakt in een hels avontuur. Omingd door onbevreesde piraten, prachtige zeemeerminnen en kwaadaardige KOKA's (Niet van de cola hé, maar van Koninklijke Kapers!) probeert ze in de voetsporen van haar grootvader, de befaamde **Desiderius Stormvloot** te treden.

De kapitein aan wiens schip ze aan boord is gegaan, draagt een **duister geheim** met zich mee dat hij zo goed mogelijk verborgen probeert te houden. Maar de gevreesde KOKA's zijn de kapitein en zijn geheim op het spoor en proberen er alles aan te doen om de kapitein onderuit te halen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren! En nu komen jullie in het verhaal. Het kleine meisje heeft onze groepsleiding gevraagd om **jullie hulp!** De kapitein dreigt alles te verliezen als wij, de dappere kornuiten van Scouts Roeselare, onze zeilen niet hijsen richting de piratenbaai, Tortuga.

**Gaan jullie met ons mee?!**

# Thema

## Kapoenen : haak

De jongsten onder de piraten kun je er zo uitpikken aan de hand van hun haak. Na woelige jaren op zee, zijn ze allemaal een hand kwijt. Gelukkig hebben deze stoere zeeschuimers een oplossing gevonden, en dragen allemaal een haak.



## Akabe: Papegaai

Deze piraten zijn de gezelligsten van allemaal, wat meteen te zien is aan hun onafscheidelijke metgezel. De akabe heeft steeds een papegaai op hun schouders staan.



## Wouters 1 en 2: Rood/zwart ooglapje

Tijdens de wilde zeegevechten vliegen de splinters in het rond. De wouters zijn de meest enthousiaste piraten, maar daardoor ook de meest onoplettende. Hun verwonde oog is afgedekt met een ooglapje, dat hen snel te onderscheiden maakt van de anderen.

De wouters I dragen een zwart ooglapje, de wouters II een rood ooglapje.

## Jojo's: houten been

De jojo's zetten in elk avontuur hun beste beentje voor. Helaas kan dit wel eens slecht aflopen. Alle jojo's zijn voorzien van een houten been.

## Givers: Verrekijker

Givers zijn geweldige speurders, en hebben onraad aan de horizon als eerste in de gaten. Uitgerust met hun verrekijker verkennen ze de zeven wereldzeeën.



## Jin: lange baard (min 10 cm)

Al die willen te kap'ren varen moeten mannen of vrouwen met ba

arden zijn. Als volleerde zeerovers vallen de jin op door hun typerende gezichtsbehang. Met een minimum van tien centimeter geeft hun baard de oudste piraten een indrukwekkend uitzicht.

## *Praktische info*

Het schip vertrekt richting Merkenveld op 13 april.

Om **8u30** worden de jojo's en de givers aan het **Scoutshof** verwacht met de fiets

Om **9u45** worden de kapoenen, wouters, akabe en jin verwacht aan het **station van Roeselare**



**!**Zaterdag 8 april worden de jojo's en givers verwacht op het Scoutshof om hun fiets te laten controleren. Jojo's van 14u tot 15u30 en de givers van 15u30 tot 17u. Checklist vindt u verder in het boekje.

**!**Woensdag 12 april tussen 15u tot 18u worden de rugzakken ingeladen op het Scoutshof, deze hoeft je dus niet mee te sleuren op de trein/fiets.

**Opgelet!** Picknick en identiteitskaart meebrengen naar station in een klein rugzakje!

Op zondag 16 april 2017 zullen we ons avontuur hopelijk tot een goed einde gebracht hebben en komen we terug aan in Roeselare.

Kapoenen, wouters, akabe en jin zijn omstreeks **15u40 in het station van Roeselare**.

Jojo's en givers zijn omstreeks **15u30** terug op het **Scoutshof**. Bij de givers kan dit, afhankelijk van de opkuis, uitlopen.



## *Kampprijs*

	<u>GEBOUWEN</u> (KAPOENEN, WOUTERS EN AKABE)	<u>TENTEN</u> (JOJO'S, GIVERS EN JIN)	
<b>ETEN</b>	20	20	4 dagen eten
<b>KAMPPLAATS</b>	18	18	Verblijf zelf + verhuur van tenten
<b>VERVOER</b>	12	7	Trein + transport
<b>SPELMATERIAAL</b>	7	7	
<b>EXTRA</b>	3	3	
<b>VERZEKERINGEN</b>	5	5	
<b>TOTAAL</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	

Gelieve ten laatste tegen **10 maart 2017** over te schrijven naar **BE57 0689 0336 1835** met de vermelding “**NAAM en VOORNAAM van uw kind + Tak + GK**”.

**Bv. Hannah Ingels Wouters II GK**

Mocht u extra vragen hebben, kan u steeds mailen naar [groepskamp@scoutinggroeselare.be](mailto:groepskamp@scoutinggroeselare.be).  
Voor financiële ondersteuning, indien nodig, kunt u de leiding contacteren i.v.m. ‘**scouting op maat**’.

Hiervoor kunt u de takleiding of groepsleiding aanspreken. Zij vertellen u de nodige info en beantwoorden uw vragen hieromtrent.

# Wat neem ik mee op mijn zeereis

## Slaapgerief

- ☒ Slaapzak
- ☒ pyjama
- ☒ zaklamp
- ☒ Kussen
- ☒ Knuffel
- ☒ voor kapoenen, wouters en akabe: een hoelaken en een kussensloop
- ☒ voor jojo's, givers en jin: een luchtmatras (met pomp) of een matje, zorg dat je 's nachts warm genoeg zal hebben.

## Wasgerief

- ☒ handdoek(en)
- ☒ washandjes
- ☒ zeep, shampoo, douchegel
- ☒ kam en/of borstel
- ☒ tandenborstel en tandpasta
- ☒ persoonlijk hygiënisch materiaal
- ☒ zakdoeken

## Kledij

- ☒ regenkledij!
- ☒ warme truien!
- ☒ broeken/korte broeken
- ☒ schoenen en zeker een extra paar
- ☒ voldoende ondergoed
- ☒ voldoende sokken
- ☒ zak voor vuil wasgoed
- ☒ verkleedkledij (zie eerder)
- ☒ perfect uniform (**aanhebben bij vertrek!**)
- ☒ voor jojo's en givers: een **fluohesje** om op de fietstocht te dragen!

## Varia

- ☒ Verkleedkledij: het thema is piraten. Kom dus met jullie mooiste piratenpak. Het is heel belangrijk dat jullie zeker het attribuut die verbonden is aan jullie tak meehebben (zie thema pagina 3)
- ☒ Enkel voor jojo's, givers en jin: gamel/bord, bestek, aardappelmesje, beker en 2 keukenhanddoeken
- ☒ Voor iedereen: picknick voor de eerste middag die je in een klein rugzakje steekt om mee te nemen op de trein/fiets
- ☒ persoonlijke medicatie (indien nodig afgeven aan de leiding bij vertrek)  
**LET OP!** Indien er iets veranderd is in de medische toestand van uw kind sinds het invullen van de medische insteekkaart, gelieve dit dan door te geven, zodat die aangepast kan worden. Ook indien u deze nog niet ingediend hebt, gelieve dit dan zeker te doen.

- ☒ De Jin hebben 's avonds de kans om iets te drinken. Een klein beetje zakgeld is hier dan ook aangewezen.

#### Wat laat je beter thuis

- ☒ gsm
- ☒ dure voorwerpen zoals een iPod, mp3, smartphone, juwelen, etc.
- ☒ radio's zijn niet toegelaten in het bos
- ☒ overdreven hoeveelheden snoep
- ☒ wie snoep meebrengt, deelt het met wie die geen snoep meekreeg!

**Tip:** Alle kleren en spullen moet je naamtekenen. Enkel de initialen is niet altijd voldoende. Zorg dat uw kind zeker weet welke spullen van hem zijn, zo kan hij/zij ze rapper herkennen en hebben we op het einde geen assortiment aan spullen.

Maak ook samen met je kind de rugzak, zodat ze weten wat ze precies meehebben, want vaak is dit een probleem, vooral bij kapoenen en wouters!



# *Is mijn fiets in orde*

## fiets-checkkaart

### Fiets Check-up



\* Deze elementen vragen om verder nazicht of herstelling bij je fietsenhandelaar.

Goede reis!  
Tevreden? Getuig op onze Facebook pagina.

# *De regels en afspraken onder zeebonken*

Allemaal samen op kamp gaan is niet zo gemakkelijk. Als iedereen zomaar zijn zin doet, liggen we binnen de kortste keren verkeerd op de bodem van de zee. Vandaar dat we al even op voorhand enkele afspraken meegeven

## **Kampterreinen**

Iedere tak heeft zijn eigen kampterrein of eigen stukje gebouw. Respecteer het kampterrein van de anderen en kom er alleen als je dat gevraagd wordt.



## **Leiding, foeriers en sis'ers**

Deze mensen nemen allemaal speciaal vakantie om mee te kunnen helpen met het kamp.

Leiding om spelletjes en activiteiten te maken, foeriers om te koken en sis'ers om alles klaar te zetten en op te ruimen.

Als je iets gevraagd wordt door gelijk wie van hen, heb dan ook het respect om dit onmiddellijk te doen.

## **Nachtrust**

Iedereen heeft slaap nodig. Als jij nachtspeel hebt, betekent dat niet dat ook alle anderen nog wakker zijn.

Hou het dus een beetje rustig eens het donker wordt en maak geen onnodig lawaai in de buurt van het gebouw en de al slapende kampterreinen.

## **Stiptheid**

Afspreken met een hele bende is super moeilijk.

Wanneer we met de hele bende samenkomen voor een activiteit is het dus zeer belangrijk dat we op niemand hoeven te wachten.

Hou dus je horloge goed in het oog. Je bent beter 5 minuten te vroeg dan eentje te laat!

## **Roken**

Roken is in het bos gevaarlijk en verboden! Enkel givers en jin mogen roken. Dit wanneer het van hun ouders en hun leiding mag en op een op voorhand aangeduide plaats op het kampterrein!

## **Respect**

Met een hele bende samen op kamp is zowat het leukste wat je kan overkomen.

Ten minste als iedereen het nodige respect opbrengt voor de ander en zijn spullen, de gebouwen en de natuur.

We mogen een prachtig domein gebruiken, draag dan ook voor alles zorg, zodat we er altijd welkom zijn. Toon begrip voor de andere en laat pesterijen thuis. Op die manier kunnen we allemaal genieten van vier prachtige dagen!

# Bezoekdag

Heb je al altijd afgevraagd hoe zo'n echt scoutskamp er nu uitziet?  
Of heimwee naar je eigen scoutsjaren? Benieuwd waar je (kleine) oogappel al die verhalen vandaan haalt?

Wel dan is onze bezoekdag jouw uitgerkende kans om die scoutssfeer eens op te snuiven. Je kunt een babbeltje slaan, activiteiten meedoen en 's avonds genieten van een lekkere maaltijd geserveerd door die befaamde foeriers.

De prijs voor deze leuke dag is 15 euro voor een volwassen persoon en 10 euro voor een kind van minder dan 6 jaar. Dit is enkel voor ouders en broers of zusjes.

De bezoekdag gaat door op zaterdag 15 april en start om 13h 30 en eindigt om 21h 30.

Verdere uitleg volgt als u bent ingeschreven dit kan je doen via [bezoek@scoutinggroeselare.be](mailto:bezoek@scoutinggroeselare.be) met de vermelding van hoeveel personen er aanwezig zullen zijn.





## *Contact gegevens*

We kamperen op het Hopper jeugdverblijf “Merkenveld” in Loppem.

Merkenveldweg 15, 8210 Loppem.

In heel erg dringende gevallen kan je ons bereiken op volgende telefoonnummers:

**Hannah Ingels:** 0496/42 75 61

**Stan Vancraeynest:** 0492/80 52 39

**Merkenveld zelf:** 050/277698

