

WE VOLGEN HET KOMPAS

Eerste semester 24'-25'





Dag akabeetjes,

Er staat weer een nieuw scoutsjaar voor de deur en die willen wij als leiding heel graag samen met jullie beleven.

Daarom starten we dit eerste semester met avontuurlijke reizen, we volgen het kompas en zien waar die ons brengt. Zien jullie het ook zitten? Lets gooooo!!!

Belangrijke data

8-10 november : herfstkamp
(meer informatie volgt later)

Geen activiteit op 12 oktober,
26 oktober en 2 november



Leidingsvoorstelling



Gulcin



GSM nummer : 0489 28 74 99

Wist je dat ik heel graag chips eet

Cookie



GSM nummer : 0493 64 85 86

Wist je dat ik heel graag koekjes eet

Younes



GSM nummer : 0476 64 13 11

Wist je dat ik heel graag lasagna eet

Pascal



GSM nummer : 0491 08 05 73

Wist je dat ik heel graag frietjes met eieren eet mmm

Marthe



GSM nummer : 0476 53 13 20

>>> **CONTACTPERSOON**

Wist je dat ik heel graag sushi eet

Kalender

21 september : het kompas wijst het zuiden uit, we gaan naar **Zuid-Afrika**

28 september : Op stap naar **Uruguay**

5 oktober : De richting van het kompas verandert naar het Oosten, en we brengen een bezoekje aan **Australië**

12 oktober : Geen activiteit de leiding is op planningsweekend

19 oktober : Lusten jullie ook zo graag sushi? Wij wel hihi daarom nemen we een tussenstop in **Japan**

26 oktober : Geen activiteit, herfstvakantie

2 november : Geen activiteit, herfstvakantie

9 november: **Maak maar allemaal jullie rugzak, want we gaan op kamp!**

16 november : Naar het Westen, naar het op één na grootste land ter wereld > **Canada**

23 november: Wist je dat **Mexico** de uitvinder is van chocolade?

30 november : De richting verandert naar het Noorden. Eigenlijk is Groenland niet zo groen, het is met 80% bedekt met ijs

7 december : We mogen **Denemarken** bedanken voor het uitvinden in 1583 van het oudst bestaande pretpark

14 december : We gaan kamperen in de vrije natuur, want dat mag in **Zweden**

